



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

(Ευχαριστώ το φίλο Γιώργο Δασκάλου για το λογοτεχνικό βιογραφικό)

Γεννήθηκε...είναι γεγονός!!!

Στα 7 του διαφώνησε ανοικτά με το ΚΚΕ και την ΚΟΜΙΤΕΡΝ λέγοντας το περίφημο «δεν μου αρέσει ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός» και τον Ιούλιο του 1965 φορώντας κόκκινο πουκάμισο και μαύρες κάλτσες έκανε το πρώτο του οδόφραγμα στην Ακαδημίας βάζει φωτιά στην καρδιά μιας συμμαθήτριας του της Β' τάξης ενώ αυτός ήταν στην Α' τάξη, από τότε ήθελε την κατάργηση των τάξεων.

Τελικά η φωτιά στην καρδιά της συμμαθήτριας δεν κράτησε πολύ γιατί ο πατέρας της ήταν οπαδός του πρωθυπουργού της αποστασίας Αθανασιάδη – Νόβα, αυτουνού που έγραψε το περίφημο ποίημα « κι ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μούλεγες γαργάλατα γαργάλατα» 1ο βραβείο υπερρεαλιστικής ποίησης 1964.

Δεν ήταν 10 ετών και έφυγε κρυφά για την Ρουμανία όπου παίρνει μέρος στην 12η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, για χάρη του έγινε η διάσπαση του ΚΚΕ αφού ήταν γνωστή η διαφωνία του με τον Σουσιλόφ (μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΣΕ) υπεύθυνο για ιδεολογικά θέματα των αδελφών Κομμ. Κομμάτων.

Μετά την ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή τα ήπια με τον Θ. Πάγκαλο καταναλώνοντας 12 μπουκάλια κρασί από το κελάρι του υπογείου στο αγροτικό σπίτι του Πάγκαλου στα

Μέγαρα, τόσο πολύ χάρηκαν και οι δύο για την διάσπαση του ΚΚΕ. Την ίδια μέρα τον διέγραψε ο Ν. Κολιγιάννης .

Από εκείνη την μερα χάνονται τα ίχνη του Σωτήρη Παπαμιχαήλ και μεχρι το 1999 μόνο φήμες υπάρχουν και όχι στοιχεία.

Αναφέρω μερικές φήμες επιγραμματικά:

- 1969 τον είδαν κάπου στην Νότια Αμερική σε ένα μονοπάτι της ζούγκλας (όχι του Μάκη) κρατώντας ένα δαυλό για φως και από τότε η οργάνωση των ανταρτών λέγεται «Φωτεινό Μονοπάτι».
- 1978 τον είδαν να οδηγεί το 4L που βρέθηκε νεκρός ο Αλντο Μόρο , άρα είχε διασυνδέσεις με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, μάλλον μπερδεύτηκε με τις Μουσικές Ταξιαρχίες.
- 1985 φημολογείται ότι αυτός πρότεινε τον Χρ. Σαρτζετάκη για πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι ο Κουτσόγιωργας.
- 1989 τρώει όλα τα σαρμαδάκια που είχε κάνει η Μαρίκα Μητσοτάκη για να φιλέψει τους Φλωράκη – Κύρκο, και οι δύο φεύγουν θυμωμένοι από του Μητσοτάκη και πεινασμένοι διαλύουν την συνκυβέρνηση και γίνονται εκλογές.
- Από το 1999 και εδώ έχουμε στοιχεία, αυτός οργάνωσε την άνοδο και την πτώση του Χρηματιστηρίου. Βγάζει πολλά λεφτά και έτσι έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την συντήρηση της παράνομης οργάνωσης «Ταβέρνα».
- Είναι ένας ύπουλος άνθρωπος και αυτό αποδεικνύεται από ότι τρώει το κατσίκι στην σούβλα ΧΩΡΙΣ λεμόνι για να γίνει πιο νόστιμη η πέτσα.
- Όταν ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη πηγαίνει σε γνωστή γιάφκα που λειτουργεί πίσω από την βιτρίνα ενός Μπαρ σε πεζόδρομο στην περιοχή Διαγωνίου.
- Πολλές φορές τον έχω δει να τα σπάει σε ρεμπετάδικα και να φωνάζει «απόψε θα καεί το πελεκούδι».
- Αυτός είναι ο κουκουλοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ , είναι συνταγματάρχης του Ιρανικού στρατού εν αποστρατεία και παίρνει σύνταξη Ταξιάρχου.

Είναι πολύ εύκολο να τον συναντήσετε στις διαδικτυακές σας περιπλανήσεις στα στενά σοκάκια του [Radiobubble](#) με το ψευδώνυμο [palioxaraktiras](#) όπου ξεσαλώνει κάθε εβδομάδα μέσω των εκπομπών του με τον πρόστυχο και παραπλανητικό τίτλο "Φωνές Βωώντων εν τω Δικτύω"

ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ

